



Werkgroep De Slobkousjes natuurpunt

SLOBKOUSNIEUWS 19 jrg10

In mei legt elke vogel een ei en wij de vijfde nieuwsbrief van de zomerreeks in Coronamodus.

Een aantal Slobkousjes blijven nog zeer actief en zo ben ik weer moeiteloos aan materiaal geraakt. Bedankt hiervoor.

Groeten van Jan en hou het gezond!



In 2011 lagen ze ook al op de loer om spectaculaire kiekjes te kunnen maken!

ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME LEUKE PLAATJES

Er is een belangrijk natuurherstelproject in aantocht in de Veewey. Daarom gingen op vraag van Theo onze Slobkousverkenners op pad om de huidige stand van zaken op te nemen. Het gebied is intussen een floraboek rijker heb ik begrepen.

Beste,

Op 12 mei hebben we onder begeleiding van Theo Geuens de Veewei bezocht.

Het was de bedoeling om het gebied te leren kennen zodat we later meer gedetailleerde waarnemingen kunnen uitvoeren om te kijken wat er daar zo allemaal te vinden is.

Niettegenstaande het korte bezoek hebben we toch een aantal mooie dingen gezien.

Groeten Peter

Peter stuurde me over deze speurtocht een mooie reeks foto's van plantjes en beestjes die jullie ook kunnen bekijken via volgende link:

https://waarnemingen.be/users/94286/photos/?after_date=2020-05-12&before_date=2020-05-12&advanced=on&page=1

Maar hij stuurde me ook dit:



De deugniet lag duidelijk op de loer om een spectaculaire foto in onze nieuwsbrief te krijgen!

Jean-Claude ging rondneuzen in het Griesbroek en stuurde me volgend verslagje met leuke foto's:

Dag Jan,



Ik weet dat jullie af en toe eens over de provinciegrenzen heen gaan.

Vorige week was ik in het Griesbroek in Balen. Prachtig natuurgebiedje met een kronkelende "Grote Nete" en een dito "Heilooop".

In bijlage enkele foto's van o.a. van mijn eerste libel van het jaar, een vrouwtje Platbuik en een foto van de Waterviolier, hetgeen toch ook weer niet zo algemeen is.

Groetjes,
Jean Claude



Nicole stuurde deze leuke suggestie door:

Doe jij ook al aan 'botanical chalking'? Met krijt de naam bij het stoeplantje schrijven in is Engeland en Frankrijk al een ware trend.

Na de berenjacht voor kinderen, een leuk idee voor grotere kinderen en volwassenen.

<https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/23676-nieuwe-rage-botanisch-stoepkrijten>



Luc ging als plichtsbewuste conservator de watering in Lille controleren.

Hallo

De dinsdag een lockdown uitje gemaakt kort in de buurt namelijk naar de wateringen van Lille. Het weideklokje staat er nu op zijn best. De gevlekte orchidee helaas niet meer teruggevonden op de beide plaatsen waar hij voorkwam. Het nog zeldzamere slangenlook doet het de laatste jaren wel goed. De zeldzame viltroos, die de laatste jaren wat aan het verpieteren was, werd deze winter zwaar gehavend door de werken aan de elektrificatie van het spoor. Ze krijgt nu echter in de omgewoelde grond meerdere uitlopers, volgens het onder tuinders gekende gezegde, snoeien doet groeien! Hieronder de plantenlijst.

https://waarnemingen.be/users/168024/observations/?after_date=2020-05-13&before_date=2020-05-13&species_group=10&rarity=&search=&advanced=on&species=&sex=&province=&validation_status=&life_stage=&activity=&method=

groeten

Luc



Bedankt NMBS!

Peter ging het voor deze tijd heel ver zoeken:

Hallo allemaal,

Ik ben deze keer iets verder weg geweest. Voor het werk moest ik in Leuven zijn. Gezien het geen omweg is, kon ik het niet laten om toch even in Heverlee te passeren bij het terug naar huis komen.

Er is al eens een korstmossenexcursie in de “Abdij van Park” in Heverlee geweest maar die heb ik spijtig genoeg moeten missen. Door het coronagebeuren was een redelijk deel van het park verboden voor publiek dus ik heb vermoedelijk veel gemist.

Als je er ooit in de buurt moet zijn, is het best de moeite waard: Zwarte schotelkorst, gewone cementkorst, berijpte kroontjeskorst, oosterse schotelkorst (hoop ik 😊), het plat dambordje,



kauwgommos, ...

Wat ik gefotografeerd heb, zie je in onderstaande link:

https://waarnemingen.be/users/94286/photos/?after_date=2020-05-14&before_date=2020-05-14&advanced=on&page=4

gr Peter

Peter heb je op de parking ook het bord gezien met daarop:

“restauratie van de monniken”?

Geef toe een rare zin aan de ingang van een oude Norbertijner abdij!